

# Boeddhistische dominee draagt boek op aan hulpverlener Brazilië

NYNKE BRUINSMA

**A**ls voormalig dominee van de PKN-gemeente in Grou-Jirnsum, hoorde Nummerdor (63) regelmatig verhalen over Help mij Leven, de stichting die straatkinderen in Brazilië helpt. Robert Smits, de oprichter, vraagt elk jaar mensen uit Nederland om drie weken mee te helpen met klussen in de favela's in Rio de Janeiro.

Nummerdor was nooit van plan geweest om mee te gaan. „De verhalen over het alledaagse geweld in de favela's en het gevaar dat daar continu op de loer ligt, zorgden ervoor dat ik terugschrok voor een dergelijk avontuur.”

Maar toen hij in 2018 nietsvermoedend voorging bij een vesperdienst in de Sint Piterkerk in Grou, werd hij toch ineens bewogen door het verhaal van Smits. „We hadden het over Psalm 91: 'Al vallen er duizend aan je linkerzijde en tienduizend aan je rechterhand, jou zal niets overkomen'.

In verband met de heftige situatie waarin Robert woont en werkt, vroeg ik me af hoe deze psalm bij hem binnenkwam. Hij zei: 'Het gaat al dertig jaar goed. Ik denk dat het wel goedkomt. En als dat niet zo is, dan is het ook oké.' Ik ben niet zo snel onder de indruk van mensen of spirituele gedachtes, maar dat raakte me echt.”

Tijdens dezelfde vesperdienst kwam het Nummerdor ter ore dat de groep die in 2019 naar Rio zou gaan, had afgezegd. „Marieke, voorzitter van de kerkenraad zei: 'Dat kan niet hoor. Ik ga proberen een groepje bij elkaar te krijgen. Jij gaat toch ook mee, Reinier?' Tot mijn eigen verbazing hoorde ik mezelf zeggen: jazeker, ik ga ook mee.”

Zo gezegd, zo gedaan. In 2019 vond hij zichzelf samen met zijn vrouw Trees en zeven andere vrijwilligers terug in een busje die richting de krottenwijken van Rio reed. „Als je langs de drugsbendes rijdt, moet je altijd je raampje opendraaien, omdat ze moeten kunnen zien wie er in de auto zit. Als je dat niet doet, heb je echt een groot probleem. Je komt in een hele andere wereld. De aaneengeregen favela's geven je een apocalyptisch gevoel. Net alsof er een hele grote ramp is gebeurd.”

**D**e stichting van Robert Smits is actief in vijf sloppenwijken om via sport, spel en scholing de kinderen uit handen van drugsbendes en prostitutie te houden en hen een ander perspectief te bieden. In het dorpje Pequeri wordt daarbij onderkomen geboden aan kinderen die geen veilig thuis meer hebben.

Nummerdor: „Wegens het immer dreigende gevaar moet Robert permanent op zijn hoede zijn. Hij is altijd in opperste staat van paraatheid. Dat is de enige manier om daar staande te blijven. Op onze laatste avond stond er ineens een jongen voor hem die Robert nog niet eerder had gezien. De jongen stond helemaal stijf van de drugs en bedreigde Robert

In principe is hij niet snel onder de indruk, maar toen hij bevlogen werd bijgepraat over straatkinderen in Rio de Janeiro, werd hij geraakt. Dominee en zenboeddhist Reinier Nummerdor ging zelf naar de sloppenwijken en droeg een boek op aan de man die de kinderen daar al jaren helpt: Robert Smits.



De groep die in 2019 naar Rio de Janeiro ging. Rechtsomder staat ds. Reinier Nummerdor en links van hem zijn vrouw Trees. EIGEN FOTO

met een wapen. Dat was een heel angstig moment. De vrouwen uit de buurt renden meteen naar buiten om te zeggen dat Robert oké was. Toen droop hij gelukkig af.”

Wat Smits voor de straatkinderen doet, lijkt te midden van alle ellende een druppel op de gloeiende plaat te zijn. „Maar als je net onder die druppel zit, kan dat heel veel betekenen voor je leven. Robert focust zich dan ook op de kinderen die hij wel kan helpen, dat houdt hem gaande. Hij is supertrots op hen en wat ze bereiken. Een van de eerste straatkinderen die hij heeft geholpen, werkt nu als psycholoog.”

Elk jaar komt Smits in de wintermaanden naar Nederland om aandacht te vragen voor zijn werk. Hij is nu weer in het land, maar vorig jaar lukte het niet vanwege corona. „Hij zat er echt een beetje doorheen, omdat het virus in de sloppenwijken nog veel grotere gevolgen heeft dan hier. Ik wilde hem graag helpen en daarom bedacht ik om een boekje met 25 van mijn preken uit te brengen. Ik wilde dat nooit; komt er wéér een dominee met een boekje preken”, zegt hij lachend. „Maar nu is het voor het goede doel, want alle opbrengsten van het boek gaan naar de stichting Help mij Leven voor het werk in Brazilië. Daardoor sta ik er nu anders in.”

**D**e overdenkingen, gebaseerd op de vier evangeliën en het Thomasevangelie, volgen heel losjes de gang van het kerkelijke jaar. Het boek begint bij advent en eindigt met de zondag na Pasen. Met



**Auteur** Reinier Nummerdor  
**Titel** Een open weg  
**Uitgeverij** Louise Uitgeverij  
**Prijs** 19,50 euro

zijn preken probeert hij mensen in hun „gevoelslaag” te raken. „Ik ben niet zo van de hele intellectuele overdenkingen met allemaal exegetische vondsten. Prikkelen doe ik wel graag. Het is de kunst om een verhaal van tweeduizend jaar geleden, van een totaal andere cultuur, tot leven te laten komen. Dat mensen denken: verrek, het gaat ook over mij”, stelt Nummerdor.

Openheid vindt hij belangrijk. Niet alleen in hoe de overdenkingen gelezen mogen worden, maar ook in hoe hij zijn preken tegenwoordig schrijft voor zijn streekgemeente De Slach-sang (Lytsewierrum, Boazum, Britswert, Wiuwert, Rien en Easterwier-rum).

## Door zenmeditatie waarschijnlijk predikant gebleven

„In 2016, toen ik zenboeddhist werd, kreeg ik mijn dharmanaaam: Kaido. Dat betekent: open weg. Zo heb ik het boek ook genoemd. Het geeft mooi aan hoe ik mijn geloofsweg beleef: als een open weg, een levenslange tocht waarop ik de beide religieuze tradities waarvan ik deel uitmaak, steeds opnieuw met elkaar probeer te verbinden. Het ene hoeft het andere niet uit te sluiten, in tegendeel zelfs. Als ik niet met zenmeditatie in aanraking was gekomen, was ik waarschijnlijk geen predikant meer geweest. Ik kan me namelijk niet meer vinden in de dogmatische kant van het christendom. En alles wat rinkt naar dogmatisme wordt voor mij door het boeddhisme gerelativeerd.”

Over hoe de overdenkingen door lezers ontvangen worden, maakt hij zich niet zo druk. „Als mensen er wat aan hebben, heel mooi! Zo niet, dan is dat ook oké. Ik laat iedereen vrij in zijn of haar geloofsbeleving. Ik pretendeer niet de waarheid in pacht te hebben. Om het nog maar eens met de woorden van de mysticus Meister Eckhart te zeggen: elk beeld dat je van God hebt, zit er per definitie naast.”

*Een open weg* wordt vandaag gepresenteerd in de Sint Piterkerk in Grou.

