



DE FRISSEL

De Frissel is een uitgave van de Protestantse Streekgemeente "De Slachsang"
en de Protestantse Gemeente Skearnegoutum-Loaiingea c.a.

34^e jaargang
Nummer 4
8 april 2020

Groot hart dat luistert

Niet alleen de samenleving is in beroering door de Coronacrisis, ook van binnen gebeurt er van alles bij ons. Temidden van die onrust en onzekerheid gaan mijn gedachten regelmatig terug naar het retraitehuis in Duitsland waar ik eind februari tien dagen verbleef. Bij de toegangsweg stond een kapelletje met daarin een beeld van Jezus, zijn armen zegenend uitgestrekt naar iedere voorbijganger. Het was een Heilig Hartbeeld. Op Jezus' borst was zijn hart afgebeeld, met een kruis, een doornenkroon en vurige vlammen.

De wereld van de Heilig Hartverering is me vreemd. Zoetige afbeeldingen, dweperige vroomheid, dat was het beeld dat ik ervan had. Maar tijdens mijn retraite werd ik steeds naar het kapelletje toetrokken en raakte ik er een beetje mee vertrouwd. Het hart van Jezus – kruis en doornenkroon verwijzen natuurlijk naar wat Hij in zijn leven heeft doorstaan. De vlammen verbeelden de grenzenloze liefde en barmhartigheid die van hem uitgaan, naar ons toe.

Het raakte me dat Jezus' hart zo vol was. Geen hart van paradijselijke vrede heeft Hij, maar een hart vol leven, vol lijden, vol liefde. Zijn hart is zo ruim, alles kan het omvatten.

Het stilstaan bij Jezus hart brengt je als vanzelf bij je eigen hart en hoe het daarmee gesteld is. Ook onze harten zijn vol, boordenvol zelfs in deze tijd. Ons leven staan op z'n kop. Houd ik het vol? Wat zal de toekomst brengen? Wat gebeurt er met mij, met de mensen van wie ik houd?

Misschien zijn sommigen van u direct getroffen door het Coronavirus in familie of vriendenkring. Wat moeten wij aan met ons overvolle, geplaagde hart?

Ik stel me voor hoe in voorbije eeuwen (en ook nu nog) mensen troost vonden bij een kapelletje of afbeelding van het Heilig Hart van Jezus. De verering van het Heilig Hart was niet iets van priesters of theologen, juist heel eenvoudige mensen stortten bij Jezus hun hart uit en wisten zich gezegend door zijn barmhartige liefde. Daar waren niet veel woorden voor nodig, een blik of een gebaar, dat was genoeg.

Wij hoeven natuurlijk geen Heilig Hartkapelletje op te richten om alles wat deze dagen in ons hart omgaat toe te vertrouwen aan de Eeuwige. Dat brengt niet direct een 'oplossing' voor de Coronacrisis. Gelukkig zijn er overal ter wereld wetenschappers, mensen in de gezondheidszorg en beleidsmakers bezig om die onder controle te krijgen. Ons hart richten op Gods hart, dat helpt ons beseffen dat we ons door de crisis heen mogen laten dragen door Gods liefde.

*God van liefde,
oneindig ruim is uw hart.
Waar ons hart overloopt
of ineenkrimpt,
omvat u ons allemaal met mildheid en liefde.
Help ons, dat we niet vastlopen.
Draag ons door deze tijd
totdat we opstaan
voor een nieuw begin.*

Namens de kerkenraden van Skearnegoutum-Loaiingea en De Slachsang wens ik u allen gezegende Paasdagen.

Saskia Leene

KERKDIENSTEN

Beste gemeenteleden,

Op deze plaats vindt u normaal gesproken de kerkdiensten voor de komende weken maar zoals u weet gaan die, voorlopig in ieder geval tot 1 juni 2020, niet door.

Zondagse vieringen vanuit Skearnegoutum

Onze predikant, websitebeheerder en anderen zijn druk bezig om de komende diensten/vieringen voor u te maken met behulp van video en audio zodat u ze via CD/DVD of via de website kunt bekijken/beluisteren. Iedere zaterdagavond komt er een online-viering beschikbaar op <https://pknscharnegoutum.nl/>. Wilt u de CD/DVD ontvangen om te bekijken/beluisteren laat het ons dan weten. U kunt hiervoor bellen met Ans Brouwer, telefoon 0515-419381.

Stille Week: Skearnegoutum & De Slachsang

In de Stille Week vieren we met beide gemeenten samen. De online-diensten komen beschikbaar via <https://pknscharnegoutum.nl/> en <http://deslachsang.nl/>. In beide gemeenten komen hiervan ook CD's beschikbaar. Wilt u de CD/DVD ontvangen om te bekijken/beluisteren laat het ons dan weten. U kunt hiervoor bellen met Ans Brouwer, telefoon 0515-419381 (voor Skearnegoutum) of Anita Hyde/Henk Hofman, telefoon 0515-756090 (voor De Slachsang).

Donderdagavond 9 april (Witte Donderdag)

'Beker & Brood'

Voorganger: ds. Saskia Leene, organist: Hains de Vries

Vrijdagavond 10 april (Goede Vrijdag)

'In scherven'

Voorganger: ds. Lieke Weima, pianist: Johan Ypma

Zaterdagochtend 11 april (Stille Zaterdag)

'Erbij blijven'

Voorganger: ds. Saskia Leene, organist: Hains de Vries

Zondagochtend 12 april (Pasen)

'In de tuin'

Voorganger: ds. Lieke Weima, trompettist: Marinus Bakker

Verder ligt het in de bedoeling dat op zaterdagavond 11 april het Paaslicht rondgebracht wordt bij ieder die dat wil. Er wordt dan bij u aangebeld en het licht wordt aangestoken. Als u geen contact wilt maar wel het Paaslicht wilt ontvangen kunt u een lantaarntje of glazen pot met waxinelichtje bij de voordeur zetten dan zal dat licht worden aangestoken. U kunt het later zelf naar binnen halen.

Paaslicht

Opgeven Paaslicht Skearnegoutum: U kunt zich per mail opgeven voor het paaslicht bij de scriba op mailadres: scribaatpgsl@hotmail.com of telefonisch op 0515-417843. U kunt/mag het ook meteen doorgeven aan Ans Brouwer als u belt voor de CD.

Opgeven Paaslicht De Slachsang: U kunt zich per mail opgeven voor het paaslicht bij de scriba op mailadres: scriba@deslachsang.nl of telefonisch op 0515-756090. U kunt/mag het ook meteen doorgeven aan Anita Hyde of Henk Hofman als u belt voor de CD.

