

Beste leden van onze streekgemeente,

Wie van ons had in maart kunnen bedenken dat we dit jaar niet alleen Pasen en Pinksteren niet zo zouden kunnen vieren als we gewend waren, maar dat ook Kerst heel anders zou verlopen dan gedacht?

Vlak voor dit grote feest waar verbondenheid, ontmoeting en gezelligheid belangrijke elementen van zijn, is ons land voor een groot deel op slot gegaan. Voor veel mensen zal het oude Kerstnummer van Elvis dit jaar anders klinken: "It will be lonely, this Christmas, lonely and cold..."

Nou ja, - met die kou zal het hopelijk wel wat meevallen. Maar het zal zeker voor heel veel van ons stiller zijn dan normaal. En voor sommigen inderdaad zelfs eenzaam..... en dat voelt dan toch ook koud aan.

In aansluiting op de boodschap van onze minister-president afgelopen maandag hebben de landelijke kerken forse maatregelen getroffen of zijn met ferme adviezen gekomen. Niet omdat het allemaal móet, maar voor een belangrijk deel uit solidariteit met andere geledingen in onze samenleving.

Dat is een moeilijke, maar goede en terechte beslissing, vinden wij.

Onze RK broeders en zusters hebben besloten alle Kerstnachtsdiensten te schrappen. De PKN vraagt alle gemeenten dringend om diensten als het enigszins kan niet op de zondagmorgen door te laten gaan, maar digitaal te verzorgen, of anderszins vorm te geven. Onze classis sloot zich woensdag bij dit dringende advies aan.

In de afgelopen week is er druk overleg geweest, niet alleen in onze eigen kerkenraad, maar ook met die van de gemeente in Scharnegoutum. Daaruit is het volgende voortgekomen:

- Zolang deze strenge lockdown duurt, zullen er geen fysieke diensten op zondagmorgen worden gehouden.
- U ontvangt in principe elke week een rondzendbrief. Zo hopen we u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van een en ander.
- We verwijzen u in de komende weken naar onze website: www.deslachsang.nl.
- Daar vindt u de tekst van de preek en vanaf Kerstmorgen kunt u daar desgewenst ook een opname van de diensten terugzien.
- Voor wie niet zo thuis is op het internet: u krijgt elke week de tekst van de overdenking thuisbezorgd.
- Voor a.s. zondag 20 december betekent dit dat u ipv de dienst allemaal deze brief ontvangt, met daarbij de tekst van de preek die u anders in Boazum gehoord zou hebben. Daarnaast nog een bijlage met o.a. de tekst bij de liturgische bloemschikking.
- Voor Kerstmorgen: u ontvangt weer een rondzendbrief. Met eventueel de tekst van de preek op papier. De dienst nemen we - alleen met degenen die er aan meewerken - vooraf op in de kerk van Wiuwert. U kunt deze dienst terugzien via de website.
- Na Kerstmorgen kijken we of we de diensten daarna eventueel samen zouden kunnen doen met de gemeente van Scharnegoutum. Op het moment van schrijven is nog niet duidelijk wat hierin mogelijk/wenselijk is. Daarover meer in de volgende rondzendbrief.

Voor het rondsturen/bezorgen van de brieven maken we gebruik van uw gegevens in LRP. Het zou ons erg helpen als we uw mailadres daar bij mogen zetten. **Zou u uw mailadres willen doorgeven?**

Dat kan met een e-mail aan onze scriba's Henk en Anita (scriba@deslachsang.nl). Dat zou heel mooi zijn, want het maakt de bezorging van een en ander een stuk eenvoudiger.

Mocht u geen gebruik maken van email/internet/website, dan ontvangt u in de komende weken de rondzendbrieven en de tekst van de overdenkingen op papier bij u thuis.

In deze donkere dagen voor Kerst besluit ik graag met een paar hoopvolle regels van Huub Oosterhuis:

De nacht loopt ten einde, de dag komt naderbij.

Het volk dat woont in duisternis, zal weten wie zijn heiland is

Onverwacht komt van heinde en ver

De Mensenzoon, de Morgenster..... (lied 460:1 Liedboek voor de kerken)

hartelijke groet,

ds. Reinier Nummerdor.