

Kerstboodschap De Slachsang (rondzendbrief 2. Week 52)

*Uit Uw hemel zonder grenzen / komt Gij tastend aan het licht
Met een naam en een gezicht / even weerloos als wij mensen (lied 527:1)*

Beste mensen,

Lied 527 is oorspronkelijk bedoeld als een lied voor Epifanie. Na de Kersttijd dus. Maar eerlijk gezegd vind ik het ook een heel mooi Kerstlied.

Fragiel, kwetsbaar - zo krijgt God gestalte in onze wereld. In een weerloos, klein kind wordt Hij geboren. En als dit kind volwassen is geworden, zal hij nog even weerloos en kwetsbaar zijn als toen, in die kribbe in Bethlehem.

Dat strookt bepaald niet met het beeld dat sommige mensen hebben van God: van "de Almachtige".

Ieder van ons kan alleen maar vanuit de eigen geloofsbeleving en - ervaring spreken. Dat doe ik dus ook. Ik zie geen "almachtige ingrepen vanuit den hoge". Ik geloof niet zo in groot machtsvertoon, als het gaat over hoe God aanwezig is in onze wereld. In ons eigen leven.

Veeleer geloof ik, vermoed ik dat God "tastend aan het licht komt." Dat is prachtig gezegd.

God komt tastend aan het licht: in weerloze mensen. Mensen zoals wij. Mensen die hun weg zoeken in deze wereld. Aarzelend, vaak. Want "Gods stem verstaan" is niet zo eenvoudig als sommige gelovigen mij wel eens willen doen geloven. God fluistert eerder bijna onhoorbaar dan dat Hij roept, zal ik maar zeggen.

Waar moet ik het zoeken, als ik iets van die Stem wil verstaan? Soms weet ik dat niet. Dan zoek ik de stilte op. En word ik me ervan bewust hoeveel andere stemmen in mijn hoofd aanwezig zijn. En realiseer ik me dat God wellicht zwijgt (in mijn beleving), omdat Hij er eenvoudigweg niet tussen kan komen.

Vroeg of laat kom ik dan weer uit bij dat "kind geboren te Bethlehem". Een mens als wij. En tegelijkertijd uniek: geen mens was zó vol van God. En zó transparant voor Gods licht: het straalde door hem heen naar de mensen toe. Voor wie daar oog voor had, tenminste.

Als er één ding is waar hij mij/ons steeds weer van bewust wil maken dan is het dit: dat dit licht in ieder mens aanwezig is. Dus ook in mij. Dat is een vreugdevolle boodschap!

Het wacht erop geboren te worden. Tastend wil het aan het licht komen, in ieder van ons.

"God baart zijn eigen zoon in ons", zegt meester Eckhart dan. Volgens deze mysticus móet God dat wel doen. Hij kan niet anders. Het is alleen de vraag of wij Hem daartoe de ruimte bieden.

Ik wens u allen gezegende Kerstdagen toe. En heil en zegen voor het nieuwe jaar dat voor ons ligt.

Reinier Nummerdor.

p.s.

Een paar mededelingen van praktische aard:

- Zolang de huidige Coronamaatregelen gelden, ligt ook het pastorale werk in principe stil. Mocht u echter een bezoek in deze periode wel op prijs stellen, neemt u dan contact met mij op. We maken dan zsm een afspraak.

- De diensten na Kerst t/m 17 januari zullen we gezamenlijk met Scharnegoutum gaan doen
 - Op 27 december komt de dienst uit Scharnegoutum en gaat ds. Lieke Weima voor. U kunt deze dienst bekijken via onze website.
 - Op 31 januari is er geen dienst in de Slachsang. Op dit moment is het nog niet duidelijk of er in Scharnegoutum wel een viering zal zijn.
 - Op 3 januari opnieuw een dienst vanuit Scharnegoutum: Een Nieuw vierendienst ditmaal, met als thema "Wat geeft jou moed?".
 - Op 10 en 17 januari verzorgt De Slachsang de dienst. In beide vieringen gaat ds. Reinier Nummerdor voor.

- We hebben gekozen voor een eenvoudige orde van dienst:

Muziek/zang
Schriftlezing
Overdenking
Muziek/zang
Gebeden
Muziek/zang
Zegen

Meer praktische informatie kunt u vinden in de volgende rondzendbrief.

Hartelijke groet,

Ds. Reinier Nummerdor

Van de scriba:

Een aantal mensen heeft positief gereageerd op de vraag om hun e-mail adres op te mogen nemen in LRP, de ledenadministratie van de PKN. Dit scheelt veel tijd bij het verspreiden van de rondzendbrief! Dat is erg fijn, dank u wel!

Ondanks deze reacties zijn er toch nog erg veel adressen waarvan we geen reactie gekregen hebben. Hierdoor blijft er veel tijd en geld (papier/inkt) gemoeid met een papieren rondzendbrief. Het zou erg fijn zijn als u alsnog uw e-mail adres aan ons door wilt geven (scriba@deslachaang.nl) zodat we deze rondzendbrief wekelijks kunnen blijven verspreiden.